

BEROEMDE VERHALEN IN BEELD

JEKILL



96 PAGINA'S IN BEELD
PRIJS EEN GULDEN

JEKILL

UITGEVERIJ NOOIT GEDACHT
HILVERSUM - HOLLAND

Copyright Mondial Boekimport
Baarn - Holland

Printed in Spain.

"Geest en lichaam zou ik meteen aan de duivel geven, als ik de duivel niet geweest zou zijn."

Goethe

Het is ook vanavond weer laat geworden, maar met een lekker glaasje en aangenaam gezelschap vliegt de tijd voorbij.

Londen 1850. Toen advocaat Utterson zich op weg naar huis begaf, was het al bijna dag...







Ik zal van deze zaak een verschrikkelijk schandaal maken, zodat heel Londen U na zal wijzen.

Als U dat reeds besloten hebt, zal ik U niet van gedachten kunnen veranderen.



Is dat alles wat U te zeggen heeft ?

We zouden de zaak vriendschappelijk kunnen regelen, als U begrijpt wat ik bedoel.



Een gentleman
vermijdt liefst
elk schandaal,
hoeveel moet
het kosten ?



100 Pond sterling lijkt me
een redelijke vergoeding voor
de familie van het meisje...
goedhartig vinden ze U
toch niet !



Als U mij wilt volgen zal ik U de overeengekomen
som geld overhandigen. Ik woon hier twee minu-
ten lopen van-
daan.

Goed.



Later....

Wilt U hier
even op mij
wachten ? /



Wat een plaats om te wonen !
Zijn verdorvenheid
lijkt een goede om-
geving gevonden
te hebben /





De handtekening van mijn vriend Jekyll is veel meer waard dan die 90 pond sterling...



Vertrouwt U het soms niet ?

Die hele geschiedenis lijkt me inderdaad verdacht... een man, die om 4 uur 's morgens een kelder binnen gaat en met een door iemand anders ondertekende cheque naar buiten komt...



Goed, meneer, hoe heet U eigenlijk ?

U kunt gerust zijn. Ik zal bij U blijven totdat de bank opengaat, dan zal ik de cheque zelf innen !





Even later...

Nu hoop ik maar dat
hij mij wil ontvangen ! Hij
doet de laatste tijd zo
vreemd...



Is meneer
Jekyll thuis
Poole ?
Ik zal meteen
voor U kijken,
meneer Utter-
son. Komt U
binnen !











Herinnert U zich
uw testament ?



Mijn arme Utterson, U bent
niet gelukkig met een client
zoals ik. Ik heb nog nooit
iemand zo verslagen gezien
als U over mijn testament.



U weet heel goed
dat ik er nooit ach-
ter heb gestaan.

Dat weet ik,
dat heeft U me
al eens ver-
teld.



Goed, ik zal het U nu vertellen. Ik heb de jonge Hyde ontmoet aan wie U al uw bezittingen nalaat.



Ik wil er niets meer over horen. Dit is een hoofdstuk waarover we niet meer zouden spreken.



Wat ik gezien heb is afschuwelijk !



Dat verandert er niets aan. U begrijpt mijn situatie niet, Utterson... en die is zeer vreemd ! Het is een van die zaken, die niet met woorden op te lossen zijn.

Laat me U geruststellen.
Zodra het moment geko-
men is dat ik kan kiezen,
zal ik mij van Hyde los-
maken, dat beloof ik U.



Daar twijfel
ik niet aan,
maar...

Begrijp me niet
verkeerd... het
is een privé
kwestie.



Ik geloof niet dat
ik er nog iets aan toe
te voegen heb.

Ja, nog
één ding...



Nu we het er toch over hebben, wil ik U iets uitleggen. Ik interesseer me echt voor die arme Hyde en als ik kom te overlijden, wil ik dat U mij belooft hem te zullen bijstaan bij het verdedigen van zijn rechten.



Ik kan niet beloven dat ik ooit enig gevoel van sympathie voor hem zal kunnen opbrengen.



'Dat vraag ik ook niet van U, ik vraag U slechts rechtvaardig te zijn.



Goed, dat wil ik wel beloven, maar alleen uit vriendschap voor U.



Enkele dagen
later.....

Iemand van de politie
wil U spreken, meneer.

Laat hem
binnenkomen !

Het spijt ons U te moeten storen,
meneer Utterson, maar het
gaat om iets ernstigs.
voor ons althans.

Vertelt
U maar.

Er is vannacht een
man vermoord, er
is alleen een blau-
we enveloppe in
zijn zak gevonden.





We hebben de getuigenis van een dienstmeisje, dat alles gezien heeft, zonder dat men wist dat ze er was. Zou U eens naar haar verhaal willen luisteren en ons dan zeggen wat U ervan vindt ?



Het spijt me dat ik U hiermee lastig moet vallen.

Carew was een client van mij en ik zal al het mogelijk doen om de moordenaar op te sporen.



Enkele ogenblikken later....



Ik zat voor het raam toen ik hen zag...

"De oudere man sprak
met die ander, die geen
enkele notitie van hem
nam...."

Maar dat is...
ja, ik ben er
zeker van...



Dat is meneer Hyde, dat
onsympathieke en weer-
zinwekkende individu !



HYDE !
Alweer....
weet U
het zeker ?





Ja ! Heel zeker ! Ik heb hem een paar keer in het huis van mijn baas gezien....

Kent U hem ook ?

In zijn hand hield hij een stok, waar hij wat mee speelde terwijl hij ongeduldig naar de woorden van de ander luisterde. Opeens...



Ja, die eer is mij ook te beurt gevallen.

Dan kunt U ons zeker helpen ! Maar laten we eerst naar haar verhaal luisteren, misschien kan ze bewijzen dat het Hyde is geweest.



....leek het wel of hij
gek geworden was....





Bij dat afschuwelijke schouwspel verloor ik het bewustzijn. Om ongeveer twee uur kwam ik weer bij en heb ik de politie gewaarschuwd.



De moordenaar was toen al lang verdwenen, maar zijn slachtoffer lag nog in het steegje... onvoorstelbaar toegetakeld.



Heeft U bewijsmateriaal gevonden ?

Ja. De helft van de stok, die gebroken moet zijn door de kracht van de slagen; op het slachtoffer vonden we een beurs, een gouden horloge en de enveloppe, die ik U gegeven heb.



Die meneer Hyde is een ontzettend gemeen mens.

Gemeen, maar ook laag, zo beschreef het dienstmeisje hem tenminste.



En dus ?

Goed ! Als U met mij meegaat
naar mijn wagen, zal ik U naar
zijn woning brengen.

Laten we dan meteen
gaan, er is geen tijd te
verliezen.

Even later...



Wat
wenst U?

Is dit het huis
van meneer
Hyde?



Ja, maar hij is er niet en
dat is niet normaal want
gisteravond kwam hij erg
laat thuis. Hij houdt er
vreemde gewoonten
op na...









Reken maar dat ik die man te pakken zal krijgen. Hij moet niet helemaal bij zijn verstand zijn, anders had hij hier nooit die stok en zijn bankdepositoboekje achter gelaten....



U heeft gelijk... hij heeft geld nodig om te leven !



Ik hoef slechts bij de bank te gaan staan om hem te arresteren. Een moordenaar als hij zal de straf, die hij verdient niet ontgaan.













Utterson, ik zweer dat ik mijn handen van hem af zal trekken. Ik geef U mijn woord van eer dat ik niets meer met hem te maken heb op deze wereld.



Is dat waar?

Ja. Alles is voorbij ! Hij heeft mijn hulp niet meer nodig, hij is volkomen veilig, let maar op mijn woorden. Er zal niet meer over hem gesproken worden !



U schijnt erg zeker over hem te zijn, hopelijk heeft U gelijk... dat hoop ik voor U, want als het tot een proces komt, zal uw naam wellicht ook genoemd worden.



Ik heb een reden om er zo zeker van te zijn, maar die kan ik aan niemand vertellen.... misschien kunt U me raad geven. Ik heb een brief van hem ontvangen en weet niet of ik die aan de politie moet laten zien.



Dat laat ik graag aan U over, Utterson. U neemt de juiste beslissing, daarvan ben ik overtuigd.

Ik begrijp het.



U bent geloof ik bang dat die brief hem zou kunnen verraden !

Nee, zoals ik al zei... het is afgelopen met hem.



Ik denk aan mijzelf. Die afschuwelijke geschiedenis heeft mij in verlegenheid gebracht.



Nou en ?

Goed, laat me die brief maar eens zien.



Hier is-t-ie !



Er staat in dat hij op een onwaardige manier mijn vertrouwen heeft geschonden en dat ik niet ongerust moet zijn over zijn welzijn, omdat hij een manier heeft om te ontkomen, die zeker slaagt.



Wat vindt U ervan ?

Heeft U de enveloppe ?



Nee, die heb ik in gedachten verzonken verbrand. Maar er zat geen postzegel op... hij moet hem dus zelf gebracht hebben !



Kan ik hem meenemen om er over na te denken ?

Ik laat alles aan U over, want ik heb al mijn zelfvertrouwen verloren.



Dat zal ik doen, Jekyll. Nog één vraag. Heeft Hyde U verteld wat er in uw testament moest komen te staan ?

Ja.



Dat dacht ik wel. Hij was van plan U te vermoorden. U bent per toeval zijn slachtoffer niet geworden.



Ik heb erg veel te verduren gehad... Oh, God, Utterson, wat heb ik een zware les geleerd!

Moed houden, het ergste is voorbij.



U hoort nog wel van mij.





Nu vergist U zich toch. Er is geen brief bezorgd. Vanochtend was er wel post, maar dat was allemaal drukwerk.



Die avond..

Ik voel me onrustig, misschien
is het beter als ik die
brief aan Guest laat
zien. Ik heb zijn
raad nodig...



Het is een trieste affaire,
die van Danvers -
Carew....

Inderdaad.



Het heeft een grote op-
schudding veroorzaakt.
Hyde moet beslist gek
geweest zijn...







Is het een brief van dr. Jekyll, meneer ? Ik herken zijn handschrift. Is het iets persoonlijks ?

Een uitnodiging om morgenavond bij hem te dineren.



Kijkt U maar.

Wacht eens, ik moet even iets ophelderen.



Dank U, meneer,
een interessant
handschrift !



Waarom heeft U
ze met elkaar
vergeleken ?



Omdat ze verschrikkelijk veel op
elkaar lijken. Ze zijn in veel as-
pecten precies eender... toch alle
twee anders toegepast.



Wat
vreemd !



Enkele dagen
later...

Ik hoop dat
Lanyon
thuis is, ik
wil zijn oor-
deel ook wel
eens horen.



M'n beste
Utterson, kom
binnen !



Begrijpt U ? Het is al de derde keer
dat Jekyll mij niet binnen laat. Hij
laat zeggen dat hij niet thuis is, maar
het licht in zijn studeerkamer
brandt wel.

Heel
vreemd.



Het lijkt wel of we weer terug zijn in de tijd dat Hyde er nog was, of erger zelfs, Jekyll heeft ons nog nooit zo behandeld

Kom, wij zijn immers oude vrienden...



Geloof je dat dat gemene wezen weer terug is en door Jekyll verborgen wordt gehouden ?



Vanaf het moment dat ik Jekyll op de universiteit leerde kennen, heb ik gezien dat hij een levende intelligentie bezit, misschien wel te veel. Hij was een dankbare leerling.



Onze ideeën stonden lijnrecht tegenover elkaar, maar toch werden we vrienden, daar kunt U ook van getuigen.



De laatste tijd is Jekyll veranderd.

Ik kan wel zeggen dat ik hem niet meer begrijp, mijn leeftijd en ervaring zeggen mij geduld te hebben.



Ik weet zeker dat het over gaat en dat alles weer wordt zoals vroeger.



Ik hoop dat U gelijk krijgt.

Twee dagen
later bij
Lanyon thuis

De avond-
post,
meneer.

Dank
je.



Van Jekyll i Vreemd
dat hij me schrijft na
hetgeen de laatste
dagen gebeurd is. Mis-
schien wil hij zich
verontschuldigen.

Maar...





"... naar uw huis in Cavendish Square, waar precies om middernacht iemand U op zal komen zoeken, die uit mijn naam om het laadje zal vragen."



"Mijn leven, mijn eer en mijn verstand zijn nu in uw handen
HELP ME EN
RED ME !"





Korte tijd
later...

Uw bezoek is mij van te voren
aangekondigd, meneer. Ik moest
ook een smid laten komen, hoe-
wel ik niet begrijp waar
dat voor nodig is.



Heel eenvoudig,
Poole, we moeten
de deur van de
studeerkamer van
je baas open-
breken.



Echt,
meneer? Die instruc-
ties heb ik
ontvangen.





Even later in het
huis van Lanyon...

Dit zijn de poeders en
ampullen, waaraan Jekyll
zoveel waarde hechte...



Er zit geloof ik fosfor in
met ether... echt een
amateur... de hand van
de chemicus ontbreekt.



Middernacht... die man
kan hier nu elk ogenblik
zijn....



Plotseling....

Goedenavond,
dr. Lanyon.



Vraagt U me nu niet hoe
ik binnengekomen ben.
Het zou te lang duren U
dat te moeten uit-
leggen.

Erg beleefd
bent U niet,
meneer.



Komt U uit naam
van dr. Jekyll ?

Ja.





Ik kom in opdracht van uw collega, dr. Henry Jekyll. Het is zeer belangrijk. Ik weet dat U een laadje heeft...



Hier is het, meneer.



Eindelijk....
EINDELJK !





En nu de finale. Als U verstandig bent staat U mij toe met die beker ergens anders heen te gaan, zonder naar uitleg te vragen.



U bent dus nieuwsgierig. Wees voorzichtig met antwoorden, want wat U zegt zal gebeuren. Er zal zich iets ongehooflijks voor uw ogen afspelen. U zult aan duivels werk denken.



U doet wel erg geheimzinnig!

U spreekt in raadsels en het zal U niet verbazen dat ik er niets van geloof. ... ik ben echter al te vergegaan, laat me dus ook maar de afloop hiervan zien.









Ik weet dat U eenzaam leeft,
maar U zult toch wel op de
hoogte zijn van de dingen die
gebeuren... de persoon, die U
zoeven zag was Hyde, dezelf-
de Hyde, maar zo zag U hem
nooit eerder, en hij wordt
overal gezocht
als de moorde-
naar van Carew.

Zo is het
wel genoeg,
Jekyll, houdt
er nu maar
mee op...

Goed,
maar U
weet
niets...

U heeft geen geloof ! Ik wil
hier niets meer over horen. U
kunt gaan, ik wil niets meer met
U te maken hebben !

Herinnert U
zich uw
belofte ?



Enkele dagen
later...

Kom, kom, wees toch
niet zo koppig... eens
waren we onaf-
scheidelijk!



Ik wil hem niet meer zien en
niets meer over hem horen.
Ik verzoek U geen toespelin-
gen meer te maken op een
man, die ik als dood be-
schouw.



Is daar
niets aan
te veran-
deren?

Nee, vraag het
hem zelf maar.



Hij wil mij
niet ontvangen.

Dat verbaast mij niets. Utterson,
eens zult U het waarom van dit alles
begrijpen. . . . ik kan er nu nog niet
over spreken.



Zoals U
wilt.

Ik heb een vreselijke klap gehad,
waar ik niet licht overheen kom. Daar
zijn dagen voor nodig. Laten we er
niet meer over praten. . . alstublieft. . .
ik trek het me nog teveel aan.



Drie dagen
later...

Ik kan nog niet
aan het idee
wennen dat
Lanyon dood is. Wat een
trieste begrafenis... en
Jekyll was er ook
al niet....



Een vriend begraven is al-
tijd een droevige zaak,
maar nu, met al die ge-
heimzinnige voorvallen...
en Jekyll die er ook al
niet was...



Misschien kan ik hem
beter opzoeken. Hij zal
me misschien iets meer
kunnen vertellen.





Hij zit er nu al een week... en ik ben bang...



Lieve hemel, Poole, kan je niet wat duidelijker zijn?

Ik durf niets te zeggen, maar als U met mij meekomt, kunt U het zelf zien.



Later...

Nu moet U heel zachtjes lopen. Ik wil dat U luistert, zonder dat U gezien wordt.









Enkele seconden
later....

Kom mee, Poole, we
gaan. Bradshaw blokkeert de
poort, die op de binnen-
plaats uitkomt.



Hoort U, hoe hij doelloos
loopt te ijsberen... luistert U
goed en zeg me dan of hij
dat kan
zijn.



U heeft gelijk...
Heeft U de afgelopen
dagen niets anders
gehoord?

Eén keer
heb ik
horen
huilen.











Je had gelijk, Poole, het is
Hyde. We hoeven hem niet
meer te haten, want hij
is dood !

Cyaankali ! In
enkele seconden
was hij dood...

En mijn baas,
meneer ?

Ver kan die niet
zijn, maar ik ben
bang dat we ons op
het ergste moeten
voorbereiden.





"Wie de vrijheid neemt om dit te lezen, bedenke goed wat hij aan het doen is." Zijn geest zal altijd geschokt blijven door de mysteries, die ik ten uitvoer bracht."



KIJK
DAAR !





Helaas begin ik het te begrijpen, Poole. De studies van uw baas hebben hem in kennis gebracht met afschuwelijke dingen en in zijn dagboek zal...



NEE ! We gaan zijn ontdekkingen niet doorlezen ! Drie mensen vonden door hem al de dood. We moeten zijn eer redden.



Hij heeft teveel gewaagd en hij heeft er met zijn leven voor moeten betalen. We moeten niet doen zoals hij !



EINDE

BERDEEMDE VERHALEN IN BEELD

NANA

CASANOVA

LUCREZIA BORGIA

MADAME DE POMPADOUR

MATA HARI

CLEOPATRA

ROMEO EN JULIA

DRACULA

MADAME BOVARY

FRANKENSTEIN

BOCCACCIO

SALOME

Meer titels in voorbereiding

96 PAGINA'S

PRIJS EEN GULDEN

**UITGEVERIJ NOOIT GEDACHT
HILVERSUM HOLLAND**



Kijk! Bleekgezicht wordt helemaal rood.



Ik wil helemaal niet over trouwen praten.
Ik heb het alleen maar koud!

SPANNING

SENSATIE

64 PAGINA'S IN BEELD

VICTORIA

Spannende maar ook hachelijke episoden uit de laatste wereldoorlog, waarin de moed en het doorzettingsvermogen van een enkele man soms beslissend was voor het slagen of mislukken van een actie.

De mannen in de eerste linie hebben ons de vrijheid teruggegeven.

verschijnt eenmaal per week

LASSO

Keiharde Wild West verhalen uit de tijd dat geweld en harde vuisten meer betekenden dan het geschreven recht.

verschijnt eenmaal per week



Is die T.V. antenne nog niet gemaakt, Harry?



Service.

LEES OOK ONZE

SUPERSTRIP

128 PAGINA'S IN BEELD

VERSCHIJNT WEKELIJKS

SPANNING
SENSATIE